



Under konstruktion

Vägarna här i Fatick är nästan alla uppgrävda. Fint asfalterade gator är nu skumpiga sandstigar med stora gapande hål på sina ställen. Det gäller att hänga med i svängarna. Den väg som fungerade igår är uppgrävd idag. Arbetet med att sätta in avlopp i staden har förändrat den. Invånarna hoppas att det hela ska leda till en hälsosammare miljö då allt är klart. På något sätt känns det också som en symbol för det som händer i Senegals lutherska kyrka. Den försöker bli mer självförsörjande och mindre centralstyrd. Då måste den hitta nya sätt att göra saker. Förändringar medför ofta mer arbete och lite kaos. Snart är det också dags för kyrkan att välja president igen. Och i avdelningen för kristen fostran har vi planerat besök i två pilotförsamlingar som vi valde denna vecka. Det blev Ngayokhèmes och Gandiayes församlingar. Plötsligt är nästan alla årets söndagar preliminärt bokade för besök. Vi är i förändringens tider.



Till vänster: Vägen utanför kyrkans arbetscenter i Fatick grävdes upp i december. Till höger: Ett sätt att synliggöra vår vision för barn- och ungdomsarbetet i kyrkan.

Pilotförsamlingar

Inför valet av pilotförsamlingar gällde det att sätta sig ner och diskutera hur vi skulle presentera arbetet för potentiella församlingar och vilka kriterier vi skulle följa. Sedan gjorde vi besök. Anne Marie Dione och Waly Thiao förde ordet, medan jag försökte hänga med i det som sades. Min roll är mest att på förhand förbereda mina kolleger på uppgiften och att inflika frågor för att precisera vad som sagts och vad det innebär i det långa loppet. Jag är glad att Anne Marie har huvudansvaret för de här aktiviteterna, eftersom hon har en förmåga att se helheter, hitta fungerande lösningar och ta beslut. Sedan försöker jag bygga på med olika redskap i arbetet. En sak som Anne Marie ville få fram var vårt mål med arbetet. Hon nämnde en kedja av kristen fostran så att barnen i varje livsskede har en plats i församlingen där de kan växa: Föräldrar, söndagsskolan och klubbar, confirmation, ungdomsverksamhet, unga vuxna och sedan är tanken att de ska kunna föra vidare vad de själva fått. Varje länk i kedjan ska hjälpa barnet att hitta sin plats i nästa grupp. För att visionen skulle vara tydlig ritade vi upp en modell på papper. Jag känner att det viktigt att vi använder flera didaktiska redskap i kontakten med församlingarna, eftersom det hjälper både barn och vuxna.

En bärande tanke med arbetet i pilotförsamlingarna är att församlingen själv ska aktiveras. Vår avdelning har varken tid eller råd att åka till alla kapellförsamlingar med vårt påverkansarbete. Därför hoppas vi att det ska fungera att vi undervisar på ett ställe och att några utvalda ansvariga fortsätter samma undervisning i de övriga



byarna. Det var en av de centrala frågorna vi ställde till församlingarnas församlingsråd och övriga ansvariga. Alla tillfrågade svarade att de kan hitta sådana personer. Det finns ändå en liten gnagande oro för att den biten inte förberetts tillräckligt. Det är en svag punkt, samtidigt som det också är styrkan med projektet. Församlingen måste genast tillämpa vad den lärt sig och det kan leda till en ny slags attityd. Här minns jag det som utbildaren Michel Millimono tog upp i våras på söndagsskolseminariet: ”Hur har ni använt er talent – undervisningen? Har ni grävt ner den genom att inte använda den, eller har ni skaffat mera resurser för Guds Rike?”

Söndagsskolans exekutiva kommitté

Senaste söndagsskolseminarium valde lärarna vissa personer att bilda en exekutiv kommitté. Den har redan hållit flera möten, gjort församlingsbesök och organiserat ett program för barnen under kyrkans årliga skördefest i februari. Arbetet har burit frukt. Efter deras besök i Faticks församling har söndagsskolan fungerat mycket bättre. Till årsfesten gällde det också att skaffa kläder och tyg för att det skulle vara lätt att känna igen barnen och lärarna så att vi kunde hålla reda på varandra bland allt folket. Det var ingen liten uppgift, men nästan allt ordnades med lokala medel. Ett stort område röjdes upp bredvid de vuxnas gudstjänst så att det skulle vara rent och fint för barnen. Många vuxna uppskattade initiativet och jag tror barnen var nöjda att kläderna markerade att de har en egen plats i kyrkan. Det finns förstås saker att arbeta på till nästa år. Programmet kunde göras mer pedagogiskt och vi måste bli bättre på att undvika faror. Vi fick nämligen besök av en förvirrad sandorm, som inte är vidare giftig, men som gjorde oss ordentligt oroliga.



Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket. Luk 12:32

En delegation från söndagsskolkommittén på besök i Faticks församling. Till höger: Barnen undervisas på kyrkans årsfest.

Böneämnen:

- Engagemang och vishet hos de ansvariga för påverkansarbetet i pilotförsamlingarna
- Trygghet och hälsa för kyrkans barn, deras ledare och vår avdelning. Vi behöver förbön!
- Valet av kyrkans president under synoden i mars

Tack:

- För söndagsskolläraernas och pilotförsamlingarnas engagemang
- För skydd under kyrkans årsfest
- För att Gud verkar ha stora planer för barnen



Anna-Lena Särs

Sommaren 2014 reste jag till Senegal för att utveckla barn- och ungdomsarbetet i Senegals lutherska kyrka. Nu är jag en andra arbetsperiod som rådgivare för barn- och ungdomsarbetet.

Adress: BP 9, 23600 Fatick, Senegal
e-post: anna-lena.sars@felm.org

Blogg: www.varmorgonnynad.blogspot.fi

Hopp. Samarbete. Framsteg.

Det kristna budskapet om hopp, tro och kärlek till nästan har varit utgångspunkten för vårt arbete i nästan 160 år. Kom med och bygg en rättvis och medmänsklig värld.

Stöd vårt arbete

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH. Märk donationen med missionärens namn.